

romantische omgeving, waar het kleine plaatsje, halfverborgen tusschen de steile naakte rotsen, waarin tal van leimijnen zich bevinden, een uitstekend verblijf biedt voor tochten in het Snowdon-gebied en naar de groene, diepliggende valleien van Tanybwllch met zijn uitzicht over de diep in het land dringende zee en de bergen van Cardigan-baai.

G.



Mount snowdon

Bron:
"Het nieuws van den dag : kleine courant". Amsterdam, 12-06-1898,
p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 12-08-2016,
<http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010091900:mpeg21:p001>
Omrekening naar huidige geldwaarde is gedaan via het International
Institute of Social History: <http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php>



Bierbrouwen en de 4 elementen

door Fred Penners

(Voorzitter Stichting Brouwboerderij)

September, de maand waar dag en nacht weer even lang zijn, de maand waar de herfst begint, maar ook de maand waar van oudsher de brouwperiode begint...

En dat laatste, daar wil ik het in dit artikel over gaan hebben. Want wie verder kijkt dan het ontspannend drankje wat bier vandaag de dag is, zal zien dat er een relatie bestaat tussen bier, bierbrouwen en het oude geloof en de rol van druiden. Want als de dampen rond de in nevelen gesluierde brouwketel zijn opgetrokken, blijkt dat de kunst van het bierbrouwen is omgeven door mystiek en symboliek

Zo klinkt het misschien vreemd, als we het over bier hebben, om ook te spreken over genezing van ziektes, goddelijke mysterie, spiritualiteit, verhoogde seksuele lust en veranderende staten van bewustzijn. Toch waren dit voor bier alledaagse dingen. Bier was ooit een van de portalen naar de diepere geheimen van het universum. Bier is naar alle waarschijnlijkheid zelfs de oorsprong van de menselijke beschaving.

De eerste vergiste dranken zijn ontdekt tussen de 20.000 en 30.000 jaar geleden en zagen er niet alleen heel anders uit als onze huidige bieren, maar smaakten ook anders. Ze werden gebrouwen, met wel 20 verschillende gistsoorten, 15 suikerbronnen en meer dan 200 verschillende planten. Vele van deze planten werden beschouwd als heilig en hadden vaak een geneeskrachtige werking. Één van de oudste bierrecepten die gevonden zijn, is verwerkt in een gedicht "een hymne aan de godin Ninkasi" en is gevonden in Soemer (het huidige zuidoost Irak). Ninkasi was de godin van het bier. Maar ook daarna zijn er vele gedichten gemaakt om bier of de bier-goden en -godinnen te eren. Van het oude soemer tot de keltten, en van de middeleeuwen tot nu.



Bij de kunst van het bierbrouwen gaat het erom samen met de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht, een heilzaam bier te brouwen.

- Water, heb je nodig als belangrijkste grondstof
- Vuur, heb je tijdens het brouwproces nodig om de zetmeel uit de granen om te zetten in suikers
- Aarde, is de voedingsbodem voor de vruchten, de granen en kruiden in dit geval
- Lucht, in de lucht bevinden zich de gisten om de gevormde suikers tijdens het brouwen om te zetten in alcohol en CO₂, daarnaast hebben we de lucht nodig om het vuur aan te houden.

Door samen te werken met de vier elementen brouw je eigenlijk iets mystieks, iets bijzonders.

Vroeger, in de tijd van de Kelten, werd het bier door de Druiden gebrouwen, want zij stonden in contact met de spirituele voorvaderen. Zo konden zij met hulp van de voorvaderen de geest van de goede gist aanroepen om de ontstane suikers in het brouwsel om te zetten in het uiteindelijke bier. Verder waren het de druiden die de kennis hadden van de kruiden die men toevoegde aan het bier. Zo werden er kruiden gebruikt die geneeskrachtig waren, zodat de gebrouwen bieren als medicijn konden dienen. De alcohol zorgden ervoor dat de medicinale kruiden langer houdbaar bleven, en de kruiden zorgden er op hun beurt voor dat het bier langer houdbaar bleef. En wat is er nu leuker dan je medicijn op die manier in te nemen. Andere kruiden waren heilig of hallucinerend en werden gebruikt in bieren voor speciale ceremonies, of om te offeren aan de goden.



Zo is het alom bekende Oktoberfeest, van oorsprong een oogstdankfeest. Het bier dat tijdens het Oktoberfeest geschonken wordt, noemen ze ook wel het Märzenbier, het bier van maart. Het is één van de laatste bieren die gebrouwen worden in het officiële brouwseizoen. Dit seizoen loopt van Sint Michaël (29 september) tot St. Joris (23 april). Het laatste bier dat het voorgaande jaar gebrouwen is (dus maart/april), werd samen met

het het eerste brood van de nieuwe oogst ge-offerd aan de goden, uit dankbaarheid voor de oogst.

De verwijzing naar de heilige St Michael en St Joris, is ook niet geheel toevallig gekozen. Beide heiligen staan er om bekend dat ze volgens de legende een draak gedood hebben. Waarbij de draak staat voor het kwade en de heilige voor het goede. Het is namelijk zo dat in de winterperiode (de oorspronkelijke brouwperiode) minder kans op besmetting is met bacteriën en schimmels (het kwade) van het brouwsel dan in de warmere zomerperiode.

En zo blijkt dat bier met meer mysteries is omhuld dan de meeste mensen weten.

Wil je meer weten over de wondere wereld van het bier of over stichting Brouwboerderij, kijk dan eens op www.brouwboerderij.nl



Inkeer

Schilderij door Bernard Crijns

